

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ**ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ**

Ζώη Κολιού του Θρασυβούλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ» ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Σας απευθύνω την παρούσα επιστολή ειλικρινά αγανακτισμένος από τις
ενέργειες προσώπων που είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
κατέχουν υπεύθυνες θέσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου και ασχολούνται με τα της άσκησης των
καθηκόντων του Δήμου ως εποπτεύουσας αρχής στα σωματεία και
κάποια εξ αυτών έχουν εκλεγεί με την πλειοψηφούσα παράταξη.

Αναφέρομαι στην κ. Δασκαλάκη και τον κ. Κατάκο που τοποθετούνται
δημοσίως ενίοτε και εξ ονόματος και εκπροσωπώντας τον Δήμο
Αθηναίων, όμως, σε βάρος της διοίκησης και του σωματείου μας, του
οποίου την λειτουργία δυναμιτίζουν τα τελευταία δύο έτη, έχοντας με
μεθοδεύσεις και συκοφαντικές αναφορές και συμμαχίες καταστήσει αυτό
«ανήμπορο» να αξιοποιήσει την περιουσία του και να έχει έσοδα, με
σκοπό να διοικήσουν οι ίδιοι και οι φίλα προσκείμενοι σ αυτούς.

Γνωρίζετε από τον τύπο, ενημερώσεις και τις μεταξύ μας συνομιλίες την
μεγάλη προσπάθεια που έλαβε χώρα με κοινή δράση της διοίκησης του
Γηροκομείου και των εργαζομένων (η συντριπτική πλειοψηφία των
οποίων στηρίζει την διοίκηση) για την προστασία των ηλικιωμένων και

του έργου του Γηροκομείου στον καιρό της πανδημίας, που έχει ενώσει τους απανταχού Έλληνες.

Γνωρίζετε και την μεγάλη επιτυχία που είχε η προσπάθεια και την αγάπη του κόσμου και την προσφορά του.

Ενώ όλοι έχουν συνενωθεί για να αντιμετωπίσουμε το πρωτόγνωρο πρόβλημα και για να προστατεύσουμε τους ηλικιωμένους και αναγνωρίζουν και την αναγκαιότητα και την αξία της προσφοράς:

Η Μελπομένη Δασκαλάκη, που υπογράφει ως Πρόεδρος της Επιτροπής φιλανθρωπικών σωματείων του Δήμου Αθηναίων και ο Ευστράτιος Κατάκος που προβαίνει σε δηλώσεις και συνεντεύξεις ως Επίτροπος του Γηροκομείου εκ του Δήμου Αθηναίων, για μία εισέτι φορά προσπαθούν να αμαυρώσουν την προσπάθεια.

Σε συνέχεια των επί δύο ετών προσπαθειών τους να εκπαραθυρώσουν μία διοίκηση τρίτων ξένων προς το σωματείο, διορισμένων από το Πρωτοδικείο Αθηνών, μη εχόντων ίδια συμφέροντα στο χώρο, που ανακάλυψε οικονομικό σκάνδαλο που αφορούσε τα έτη της διοικήσεώς τους, που κατέβαλε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ στους εργαζομένους, που προέβη σε έργα και βελτιώσεις κτιρίων.

Αυτά και άλλα, το ελάχιστο διάστημα που επέτρεψαν σε συμμαχία με την Πολυξένη Πραστάκου στην διοίκηση αυτή να διοικήσει και να διαχειριστεί την περιουσία του σωματείου που με τις ενέργειές τους απαξιώνεται καθημερινά, δημιουργεί νέα χρέη και διαιωνίζει την πολύ κακή φήμη που έχει πλανάται πάνω από το χώρο τα τελευταία έτη.

Παρά τις σχετικές ΑΝΑΦΟΡΕΣ μας στον Αρειο Πάγο.

Παρά τις σχετικές καταγγελτικές προς το Δήμο επιστολές μας, σε συνέχεια άλλων, μελών προηγούμενων διοικήσεων εκ του κύκλου σας.

Εγώ και το σωματείο, όπως εκπροσωπείται από εμένα ως Πρόεδρο, σας έχουμε κοινοποιήσει ή γνωστοποιήσει ή απευθύνει σειρά εγγράφων από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει όχι μόνο ανυπαρξία βάσης συνεργασίας και σκληρή αντιδικία, όχι με επιλογή μας, αλλά ως αντίδραση στις παράνομες αιτιάσεις και ενέργειές τους, με την κ. Δασκαλάκη και τον κ Κατάκο που δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την εξακολούθηση της εκπροσώπησης του Δήμου από αυτούς στο σωματείο μας.

Ενδεικτικά 1) Εξώδικη Επιστολή από 1.8.2019 που απευθύνεται στην κ. Δασκαλάκη, 2) Αναφορά στην οποία περιέχονται, μεταξύ άλλων, ενέργειες και παραλείψεις αυτών (άνω της μίας) που δεν έχουν συζητηθεί και απαντηθεί 3) Αίτηση για την αντικατάσταση του επιτρόπου για πολύ συγκεκριμένους λόγους, η οποία δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει απαντηθεί 4) Αίτημα για παροχή βοήθειας κλπ ., των οποίων δεν γνωρίζουμε αν είστε γνώστης.

Συνεπώς με την ανοχή σας, ή υπό το καθεστώς άγνοιας, παρά την προς εσάς ενημέρωσή μας για τις ενέργειες και παραλείψεις των προσώπων αυτών, αυτά εξακολουθούν να μιλούν με τις ιδιότητές τους προτεταγμένες , ως να έχουν την συναίνεσή σας.

Ετσι:

Με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε από την κ. Μελλομένη Δασκαλάκη επιστολή, την οποία απευθύνει στον Διευθυντή του σωματείου, την οποία υπογράφει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων του Δήμου Αθηναίων, στην οποία προφανώς έχει διορισθεί με αυτή την ιδιότητα με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την κοινοποιεί προς τον

μετά βεβαιότητας διορισμένο από την προηγούμενη δημοτική αρχή επίτροπο στο Γηροκομείο, με το εξής περιεχόμενο:

«

Από: **Melina Daskalaki** <melinadaskalakis@gmail.com>

Date: Παρ, 27 Μαρ 2020, 20:53

Subject: ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΑ

To: Konstantinos Keramidas <kdkeramidas@gmail.com>, <az@athenspartnership.org>

Cc: Stratis Katakos <stratisk1@gmail.com>

Κε Κεραμίδα,

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζοντας να εκδηλώνει την έμπρακτη στήριξή του προς τους γέροντες που φιλοξενούνται στην Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών και τους εργαζόμενους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς, εκτός από την σίτιση που συνεχίζεται αδιάλειπτα μέσω του Βρεφοκομείου του Δήμου, καθώς και την απολύμανση των χώρων του Γηροκομείου που επίσης έχει προγραμματίσει, εξασφάλισε προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης για κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κα Άννα Ζηλάκου στο πιο πάνω email και στο κινητό της τηλέφωνο 6978870661 προκειμένου να συνεννοηθείτε για την παραλαβή της δωρεάς.

Ο Δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει την προσπάθειά του να συγκεντρώσει και άλλα προϊόντα που είναι απαραίτητα για την διαβίωση των γερόντων και των εργαζομένων της ΕΕΑ.

Μελίνα Δασκαλάκη,

Πρόεδρος Επιτροπής Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Δήμου Αθηναίων»

Στην συνέχεια σε αναρτήσεις της αφού ισχυρίζεται ότι η δωρεά από δύο εταιρείες που εξασφάλισε ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του Γηροκομείου για ένα τρίμηνο και ότι θα απολυμανθεί ο χώρος σημειώνει ότι « Και αυτά τα κάνουμε πάντα. Πάντα. Αυτό που δεν κάνουμε είναι να συμβιβαστούμε με την παρανομία. Σταματώ εδώ, περισσότερα στο μέλλον κι αφού περάσει αυτή η καταιγίδα»

Στην ανάρτησή της αυτή, στην οποία σχολιάζουν οι «λίγοι» και «γνωστοί», παραλείπει να αναφέρει ότι ΚΑΙ με δικές της αιτήσεις ή παρεμβάσεις η παρούσα διοίκηση σήμερα δεν έχει δικαίωμα να συνάπτει μισθώσεις ήτοι να έχει έσοδα, ήτοι να μην εξαρτάται από την φιλανθρωπία του κόσμου.

Σε σχέση με τα ανωτέρω:

Αφού Σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παροχή των γευμάτων εκ του Δημοτικού Βρεφοκομείου (είχαμε ζητήσει με σχετική αίτησή μας που δεν έχει απαντηθεί δύο γεύματα ημερησίως) και για την υπόσχεση και παροχή δωρεών, σας υπενθυμίζουμε ότι:

Το σωματείο πολλαπλώς και επαρκώς και επισήμως έχει εκφράσει τις απόψεις του και μέσω δικογράφων «για την έμπρακτη υποστήριξη προς τους γέροντες που φιλοξενούνται στην Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών και τους εργαζομένους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς...» όπως έχει αυτή εκδηλωθεί από την πλευρά του Δήμου και της δια της ανωτέρω επιστολής εκπροσώπου του.

Επίσης και δια των συνεντεύξεων αλλά και με σειρά προσθέτων παρεμβάσεων υπέρ προσώπων που εκφράζουν επιζήμιες απόψεις, για την ΕΕΑ, και ενεργειών του επιτρόπου του κ. Κατάκου, που θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί από κάποιον που να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί αντικειμενικά και αμερόληπτα, να λειτουργεί εντός των καθηκόντων του και να μην παραγνωρίζει το ρόλο του και να μην αρνείται την κατάσταση ανάγκης που βιώνει το Γηροκομείο Αθηνών εδώ και πολλά έτη.

Επειδή στην αίτησή μας για την αντικατάσταση του κ. Κατάκου από άλλο πρόσωπο που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων αναλυτικά αναφέρουμε τους λόγους, όπως η έλλειψη αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και

αντικειμενικότητας αλλά και τις συνεχείς σε βάρος του σωματείου μας ενέργειες, όπως την χωρίς πραγματική και νομική βάση, τοποθέτησή του στα διοικητικά συμβούλια υπέρ της προηγούμενης προσωρινής διοίκησης και την άποψή του ότι μπορεί να διαμορφώνει στα μέλη άποψη προ της λήψης αποφάσεων, ενάντια στην συνταγματικά κατοχυρωμένη σωματειακή αυτοτέλεια και το καταστατικό, άποψη που και πέραν αυτού ταυτίζεται και εκφράζεται υπέρ των, απόψεων μελών της προηγούμενης διοίκησης που διοίκησαν αντικαταστατικά και παράνομα και ενώ του καταγγέλθηκε και το γνώριζε το απέκρυψε.

Πέραν του ότι παρέστη και κατέθεσε ως μάρτυρας σε δίκη του σωματείου υπέρ των αιτήσεων και παρεμβάσεων της Πολυξένης Πραστάκου και Μελοπομένης Δασκαλάκη και κατά της παράτασης της θητείας της παρούσας διοίκησης, πέραν του ότι προβαίνει από το καλοκαίρι του 2018, σε δημοσίευση άρθρων ή συνεντεύξεων αυτού, με αναληθές και συκοφαντικό περιεχόμενο υπέρ της ομάδας που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, που επιδιώκουν να διοικήσουν εκ νέου που αποτελείται, μεταξύ άλλων από πρόσωπα που δεν έχουν τα εχέγγυα, τα οποία δοκιμάστηκαν και απέτυχαν στην προσπάθεια διάσωσης του χώρου.

Επειδή στο ανωτέρω άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ethnos.gr, διαπιστώνουμε με μεγάλη λύπη ότι με συνεχείς γενικές αναφορές και αιχμές και υπαινιγμούς περί του ότι «είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα θέματα αυτά» και περί «οργανωμένων δράσεων αλληλεγγύης» και θέσεις περί του ότι «αλλιώς η βοήθεια δεν πιάνει τόπο» αποπειράται χωρίς κανένα δικαίωμα να χρωματίσει, να αλλοιώσει και να χαρακτηρίσει την έκκληση του Γηροκομείου, των εργαζομένων και της διοίκησης όχι μόνο σε ζητιανιά αλλά και σε «προσπάθεια εκμετάλλευσης επιτηδίων

“εμπόρων ευαισθησίας” » και εν συνεχεία να χειραγωγήσει αυτή, «οργάνωση» το λέει αυτό, θέτοντας την καλή διάθεση και αγάπη των συνανθρώπων μας υπό άλλη ταμπέλα όχι του Γηροκομείου. Στο ίδιο αυτό άρθρο προβαίνει τοποθετείται για τα του τρόπου διοικήσεως από την παρούσα προσωρινή διοίκηση προσπαθώντας για μία ακόμη φορά να παινέσει την διοίκηση στην οποία και αυτός συμμετείχε χωρίς να πληροφορεί και το αναγνωστικό κοινό για αυτή του την πρότερη ιδιότητα, παραγνωρίζοντας πλήρως την έλλειψη αντικειμενικότητας στην όποια έκφραση άποψης από αυτό και μόνο τον λόγο. Αυτή την άποψη στην πραγματικότητα όμως συκοφαντική αναφορά διαδίδει μέσω του ηλεκτρονικού τύπου αναληθή και περιλούζει εμάς και την προσπάθειά μας με γενική αναξιοπρέπεια.

Συγκεκριμένα σημεία του άρθρου του, για τα οποία αναμένουμε απάντηση για το αν έχουν την σύμφωνη γνώμη σας, όσων αφορά τα υπογραμμισμένα αποσπάσματα αυτών, αναφέρουν:

«...Με εξαίρεση ένα μικρό φωτεινό διάλλειμα όπου ο Δήμος Αθηναίων κατάφερε να κηρύξει έκπτωτη την υπόδικη για πολλά κακουργήματα παλαιά διοίκηση και να εγκαταστήσει διαπαραταξιακή προσωρινή διοίκηση κοινής αποδοχής, όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι σήμερα το Γηροκομείο παραπαίει. Δεν είναι τυχαίο ότι η περίοδος του 2017 υπήρξε μια ήρεμη αξιοπρεπής περίοδος, με εργασιακή ηρεμία, χωρίς μελοδραματικές εκκλήσεις, όπου τα προβλήματα λύνονταν αθορύβως, με συμμετοχή των εργαζομένων, με πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου και προσφορές ιδιωτών χορηγών.

Τα τελευταία 2 χρόνια μέσα από αλυσιτελείς δικαστικές διαδικασίες παρατείνεται συνεχώς η παραμονή μιας προσωρινής διοίκησης που διορίζεται από το δικαστήριο για να κάνει εκλογές εντός τριμήνου, τις οποίες συνεχώς αναβάλλει. Αυτή η συνεχής εκκρεμότητα μαζί με την ανικανότητα και την προσωπική ατζέντα της προσωρινής διοίκησης, έχουν χειροτερέψει την ήδη τραγική κατάσταση. Πριν ένα περίπου χρόνο, 8 ηλικιωμένοι κατέληξαν στο νοσοκομείο από φωτιά στο κεντρικό κτίριο. Οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου για τις υγειονομικές παραβάσεις.

Χωρίς να έχει κάποια ευθύνη ή υποχρέωση (αλλά και δικαίωμα παρέμβασης), συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα, βοηθάει όπως μπορεί και προσπαθεί

να προωθήσει μια βιώσιμη λύση. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούν και ομονοούν στα θέματα του Γηροκομείου

Μετά τα κάπως άβολα και ίσως κουραστικά παραπάνω, καλώ όλους τους συμπολίτες, να ενδιαφέρονται, να ενημερώνονται, να ελέγχουν και να πιέζουν για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στο Γηροκομείο Αθηνών.

Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται αξιοπρέπεια και χρηστή διοίκηση και όχι λύπηση, ζητιανιά και κακώς εννοούμενη ελεημοσύνη.

Όσοι θέλουν να προσφέρουν συντονισμένα, μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο Αθηναίων, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου (ΕΑΤΑ) και στον φορέα για την διαχείριση των χορηγιών, την Σύμπραξη για την Αθήνα (Athens Partnership) στα τηλέφωνα 210 3312002, email info@athenspartnership.org». »

Με δεδομένο ότι α) ούτε εργασιακή ειρήνη υπήρχε κατά τα έτη της διοίκησης της διαπαραταξιακής επιτροπής, αντίθετα έχουν καταγγεληθεί αντικαταστατικές ενέργειες των διοικούντων, αυταρχισμός, απειλές σε εργαζομένους, φαινόμενα ψυχολογικής βίας κλπ, β) τα προβλήματα ουδέποτε λύνονταν αθορύβως, απλώς αποσιωπούσαν από εκείνους που τα δημιουργούσαν ή τα συντηρούσαν συνεχίζοντας το έργο της έκπτωτης διοίκησης και από τους εθελουφυλούντες συνδιοικούντες, με αποπομπή των όσων μελών του ΔΣ κατήγγελλαν αυτά και των στελεχών που διαχρονικά τηρούσαν την νομιμότητα κατά παντός παρανόμου, γ) η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν στην πραγματικότητα «συμμετοχή των διοικούντων τους εργαζομένους», που αποκαλύφθηκε ότι κατά τα έτη της «ειρηνοποιού» διαπαραταξιακής εξακολουθούσαν να εισπράττουν παρανόμως και πέραν των δικαστικών τους αποφάσεων μεγάλα χρηματικά ποσά, τους οποίους, η παρούσα διοίκηση του σωματείου έχει καταγγείλει, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν για σειρά ενεργειών και παραλείψεων του και απομόνωσαν και ερευνώνται δικαστικά.

Με δεδομένο ότι τα μέλη της διαπαραταξιακής και εν συνεχεία μέλη των προσωρινών διοικήσεων από το 2016 μέχρι το 2018 δεν διενήργησαν

αρχαιρεσίες και ταυτόχρονα αν και δύο φορές απομακρύνθηκαν από την διοίκηση με δικαστικές αποφάσεις μέχρι το καλοκαίρι του 2018 που ανέλαβα εγώ ως Πρόεδρος προς μεγάλη απογοήτευσή τους. Και διαρκώς με δικαστικές ενέργειες αναλάμβαναν και πάλι διοίκηση. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται να καταγγέλλει δήθεν δικές μου αλυσιτελείς δικαστικές ενέργειες.

Με δεδομένο ότι ο κ. Κατάκος ήταν ένας από τους τρεις υπεύθυνους για την ματαίωση των αρχαιρεσιών το 2018, αρχαιρεσίες που θα είχαν πραγματοποιηθεί αν δεν είχαν παραιτηθεί δύο μέλη του ΔΣ κατά την δική του υπόδειξη. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται να καταγγέλλει δήθεν δική μας άρνηση να διενεργήσουμε αρχαιρεσίες.

Με δεδομένο ότι μαζί με την κ. Δασκαλάκη, και την κ. Πραστάκου και κάποιους από όσους διοικούσαν μέχρι το 2018, από την επόμενη ημέρα πολεμούν όλες τις προσωρινές διοικήσεις που έχει διορίσει το Πρωτοδικείο Αθηνών, με σύμμαχο και μπροστάρη και υπόδικο, βαπτίζοντας εμένα οπαδό παρανόμου εκπτώτου που δεν γνώριζα. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται να ισχυρίζεται για μένα ανικανότητα αφού δεν με αφήνουν να διοικήσω.

Με δεδομένο ότι η κ. Δασκαλάκη και η κ. Πραστάκου με την υποστήριξη του κ. Κατάκου, έχουν προβεί, σε σειρά δικαστικών ενεργειών που πρόσκαιρα αλλά εξακολουθητικά μας στερούν την δυνατότητα διοικήσεως και εισροής εσόδων και καθυστερημένα δυστυχώς η δικαιοσύνη μας δικαιώνει, χρησιμοποιώντας το Δήμο Αθηναίων δια συνεχών προσθέτων παρεμβάσεων υπέρ τους και οψίμως κατά θέσεων που και οι ίδιοι υποστήριζαν όταν ήταν διοίκηση δηλ. αρνούνται στις προσωρινές διοικήσεις τις πλήρεις αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση

των οικονομικών προβλημάτων, την σύναψη μισθώσεων και αξιοποίησης της περιουσίας, ενώ εκείνοι τις ζητούσαν και τις είχαν.

Με δεδομένο ότι αρχαιρεσίες πρέπει να διενεργηθούν α) όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Λογιστηρίου και των όσων έχουν λάβει χώρα τα έτη από το 2016 έως και σήμερα , από ανεξάρτητη διοίκηση οικονομολόγων, όπως εμείς, με αρμοδιότητες πρόσληψης λογιστών και προσωπικού εξειδικευμένου αλλά και νοσηλευτών και αξιοποίησης της περιουσίας προς αποφυγή αναστολής της λειτουργίας του σωματείου β) όχι μόνο με τα μέλη που εκείνοι, οι «ταπαμε τα συμφωνήσαμε» διαπαραταξιακοί μεταξύ των οποίων και ο κ Κατάκος ενέγραψαν, έτσι ώστε υποψήφιοι οι ίδιοι, να διοικήσουν το ίδιο μεροληπτικά και υποκειμενικά και κατά το δοκούν, αλλά με μέλη από όλη την Ελλάδα που ενδιαφέρονται έτσι ώστε να μην προκύψει μία διοίκηση για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων και όχι προς το συμφέρον της ΕΕΑ των εργαζομένων και των ηλικιωμένων της.

Με δεδομένο ότι ο κ. Κατάκος και η παρέα του, αυτοί δηλ με τους οποίους συνδιοικούσε και μετά ως Επίτροπος, δήθεν, ήλεγχε τις αποφάσεις τους, παίρνοντας την σκυτάλη από την κ. Δασκαλάκη που διοικούσε και μετά παρά τω νόμω έγινε Επίτροπος να ελέγξει τις αποφάσεις που είχε πάρει και αυτούς που συνδιοικούσε, έχουν αποδείξει τον τρόπο με τον οποίο διοίκησαν και τα αποτελέσματα της διοίκησης αυτής που δεν έχουν καμία σχέση με όσα αναφέρει στο άρθρο του.

Με δεδομένο ότι κατά την εκδήλωση της φωτιάς, ουδείς υπέστη βλάβη της υγείας του, ούτε ηλικιωμένος, ούτε εργαζόμενος και οπωσδήποτε δεν «κατέληξαν» 8 ηλικιωμένοι σύμφωνα με την επικρατούσα έννοια της λέξης που επέλεξε να χρησιμοποιήσει ο δρ. Κατάκος μάλλον όχι τυχαία.

Με δεδομένο ότι ο Δήμος Αθηναίων, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Κατάκος, ως εποπτεύουσα αρχή και ευθύνη έχει και υποχρέωση, όσο δε για το δικαίωμα παρέμβασης επί σειρά ετών το ασκεί συνταγματικά ή όχι, και μάλιστα χωρίς να γνωρίζουν όπως αποδείχθηκε και να συμφωνούν τα μέλη των παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.

Με δεδομένο ότι ο κ. Κατάκος δεν μπορεί να αναπληρώσει την διοίκηση του σωματείου, προσωρινή ή αιρετή, ούτε και τους εργαζομένους στις προσπάθειές τους, ούτε και να θέσει την προσφορά του κόσμου υπό αμφισβήτηση ή καθοδήγηση για όλους τους λόγους που έχουμε παραθέσει.

Με δεδομένο ότι για μία εισέτι φορά τα γραπτά του κ. Κατάκου αποτελούν αφορμή για την, όχι αυθόρμητη, ανάρτηση διαφόρων σχολίων στο διαδίκτυο, φυσικά από την ίδια ολιγομελή ομάδα, στην οποία μετέχει και η κ. Δασκαλάκη αναδημοσιεύοντας το άρθρο και χαρακτηρίζοντας βαρύνουσα την παρέμβασή του για την τύχη του Γηροκομείου, με σκοπό να απαξιώσουν την προσπάθεια των ανθρώπων του Γηροκομείου, διοίκησης και εργαζομένων, να απογοητεύσουν και να σπείρουν στον κόσμο που πλησιάζει με αγάπη το Γηροκομείο την αμφιβολία για το έργο μας, να πλήξουν την τιμή και την υπόληψη ανθρώπων, να παραπληροφορήσουν και να χρησιμοποιήσουν άρθρο και αναρτήσεις στα πλαίσια των μεθοδευμένων επόμενων κινήσεών τους, έστω και αν ο κόσμος καίγεται.

Με δεδομένο ότι όλα αυτά αναλυτικά σε ΑΝΑΦΟΡΕΣ και ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ έχουμε κατ επανάληψη καταγγείλει.

ΚΑΙ

Επειδή εμείς ασχολούμαστε και πρέπει να ασχολούμαστε με το Γηροκομείο και όχι με τους διώκτες του.

Επειδή η κ. Δασκαλάκη και ο κ. Κατάκος υπό τις άνω ιδιότητές τους, τις οποίες δεν έχετε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αν δικαιούνται να έχουν και να επικαλούνται με βάση τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και της αλληλουχίας των ρόλων ελεγκτή και ελεγχομένου, προβαίνουν σε αναρτήσεις και συνεντεύξεις με αυτές ακριβώς τις ιδιότητές τους φέροντας το Δήμο Αθηναίων ως βάση των όσων, αναληθών και συκοφαντικών, ισχυρίζονται.

Επειδή προσπαθήσαμε και προσπαθούμε καλόπιστα και καλοπροαίρετα και με όλες τις δυνάμεις μας, ως επιστήμονες και άνθρωποι και χωρίς να έχουμε κανένα συμφέρον από την προσφορά μας, να αγωνιστούμε για την διάσωση του Γηροκομείου και των ηλικιωμένων και μόνο αυτές τις δύσκολες ώρες ΑΛΛΑ δυστυχώς ο αγώνας των Κατάκου και Δασκαλάκη, Πραστάκου δεν αναγνωρίζει το καλό, και έχει ως προτεραιότητα το να διοικήσει με κάθε μέσο.

Επειδή οι αντιπαραθέσεις αυτές, σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να παραμερίζονται για το καλό όλων, αλλά ουδείς δικαιούται να παραγνωρίζει την αναγκαιότητα και αποτελεσματικότητα συνεργασίας σε αγαστό περιβάλλον, από την έλλειψη της οποίας η ΕΕΑ ταλανίζεται ήδη από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Επειδή ήδη αναβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση των θεμάτων του Γηροκομείου, λόγω της απουσίας του κ. Κατάκου, ο οποίος στην συνέχεια τοποθετείται με την ανωτέρω περιεχομένου επιστολή του εκ του ασφαλούς.

Για να μπορούμε να ασκούμε το έργο μας και εμείς και εσείς και εκ του λόγου ότι δεν χρειάζεται να ψάχνουμε νοήματα και σκοπούς πίσω από τις λέξεις «**Τα σκάνδαλα άνοιξαν την πόρτα στους «εμπόρους ευαισθησίας»** πιστεύουμε ότι στην συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή του Δήμου Αθηναίων, θα πρέπει να ορίσετε πρόσωπα επιλογής σας, που δεν βρίσκονται σε αντιδικία με την ΕΕΑ, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προσκόμματα στην ελπιδοφόρα προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΕΕΑ πρωτίστως για να είστε ασφαλείς στο ότι λαμβάνετε το σύνολο των πληροφοριών και εγγράφων σε αντίθεση με τα όσα στο παρελθόν παραλείπονταν και εμείς για να μην βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να αμυνόμαστε απέναντι σε ψευδή και συκοφαντικά.

Αιτούμαστε δια της παρούσης όπως ελεγχθούν οι ενέργειες των ανωτέρω κ. Μελπομένης Δασκαλάκη και κ. Ευστρατίου Κατάκου σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές του δήμου.

Όπως επίσης,

A) Μας απαντήσετε, αν τα όσα αναφέρει ο, από την προηγούμενη διοίκηση διορισμένος Επίτροπος κ. Κατάκος στο άρθρο του, τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης σας, αν λειτουργεί νομίμως ως επίτροπος, αν είναι εντός των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου, αν είναι εντός των αρμοδιοτήτων της εποπτεύουσας αρχής του Δήμου Αθηναίων.

B) Μας ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την διερεύνηση των όσων στις μέχρι σήμερα επιστολές μας έχουμε καταγγείλει

Γ) Μας κοινοποιήσετε την απόφασή σας θετική ή αρνητική στο αίτημά μας για την αντικατάσταση του Επιτρόπου κ. Κατάκου.

Δ) Μας ορίσετε ημέρα και ώρα συνάντησης προς συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων, παρευρισκομένων όλων των διορισθέντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα ως αρμοδίων για τα του Γηροκομείου από το Δήμο και ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΕΑ

Ζώης Κολιός

