

Σε απάντηση και αντίκρουση των όσων αναφέρει ο κ. Στρατής Κατάκος στο άρθρο του της 8.4.2020 στην ηλεκτρονική σας εφημερίδα, παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το κάτωθι κείμενο:

«

Είμαστε εργαζόμενοι στο Γηροκομείο Αθηνών και βιώνουμε τα τελευταία έτη καταστάσεις που έχουν δοκιμάσει τις αντοχές μας, τις οικογενειές μας όχι όμως και την ανθρωπιά μας.

Έχουμε βρεθεί κατά καιρούς σε παντελή αδυναμία πληρωμής και βασικών ακόμη αναγκών των οικογενειών μας.

Με την προσπάθειά μας και την έκκληση που απευθύναμε και δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και με την αμέριστη συμπαράσταση της προσωρινής διοίκησης του Γηροκομείου Αθηνών, η ελληνική κοινωνία απέδειξε το μέτρο του πολιτισμού της και τον σεβασμό και την αγάπη της προς την τρίτη ηλικία. Εκατοντάδες προσφορές και δωρεές έφθασαν στο Γηροκομείο.

Εξασφαλίστηκε με αυτές, η τήρηση των επιπρόσθετων κανόνων υγιεινής που πρέπει να τηρούνται λόγω της πανδημίας, η σίτιση των ηλικιωμένων, ενώ επαρκή για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι τα είδη για την καθαριότητά τους .

Ανεκτίμητη η αγάπη που συνόδευε κάθε προσφορά μικρή και μεγάλη και ατέλειωτη η συγκίνηση που μας προκάλεσε η απτή απόδειξη της ανθρωπιάς των απανταχού Ελλήνων.

Κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι θα ελάμβανε χώρα δημοσίευμα, στο οποίο θα μας χαρακτήριζε ο επίτροπος του Γηροκομείου, κ Κατάκος, ως “ επιτήδειους εμπόρους ευαισθησίας”, ότι θα μας επέπληττε ως δήθεν υπαιτίους για πράξεις ζητιανιάς και παροχής ελεημοσύνης, ωσάν αυτουργούς των δήθεν αυτών εγκλημάτων, ως μη ικανούς “οργανωτές στοχευμένων δράσεων αλληλεγγύης” και θα έθετε αυτά που εμείς με ανεξάντλητες ώρες δουλειάς κατακτήσαμε υπό ηθική αμφισβήτηση και θα υποδείκνυε την δι άλλου τρόπου παροχή της βοήθειας αυτής στο χώρο.

Κανένας από εμάς, που δουλεύουμε ασταμάτητα και γι αυτή την προσπάθεια προστασίας των ηλικιωμένων, και αποτελούμε την πλειοψηφία των εργαζομένων στο Γηροκομείο, δεν έχει μείνει

αδιάφορος στο περιεχόμενο του άρθρου που δημοσίευσε ο επίτροπος του Γηροκομείου Αθηνών κ. Ευστράτιος Κατάκος, απών από τις πίκρες και την μιζέρια και την ανέχεια στην οποία μας έχουν καταδικάσει ενέργειες προσώπων που διοικούσαν μαζί του και τους οποίους μετά ως επίτροπος όφειλε να ελέγχει, αλλά πάντα υποστήριζε και δι αυτού του άρθρου εξακολουθεί να υποστηρίζει. Υπενθυμίζουμε στον κ. Κατάκο που επικρίνει δήθεν έχοντας γνώση και αρμοδιότητα, ότι όταν ανέλαβε η σημερινή Διοίκηση ΑΜΕΣΩΣ προσέλαβε έμπειρο και ικανό ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , ο οποίος και κατέγραψε λεπτομερειακά τις εγκληματικές αμέλειες που προηγούμενες διοικήσεις άφηναν στο συρτάρι, ίσως στα πλαίσια της ήσυχης επίλυσης των προβλημάτων με την μέθοδο της στρουθοκαμήλου και ούτε επισήμανση δεν έκαναν. Οι παραλείψεις αυτές έθεταν και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των τροφίμων και των εργαζομένων, χαρακτηρίζουν όχι μόνο την έκπτωτη αλλά και την διοίκηση στην οποία συμμετείχε και εκείνος ως μέλος και χειρότερα ακόμη και μετέπειτα ως ελεγκτής εκ του Δήμου. Αλλά και όταν επισημάνθηκαν και παρουσιάστηκαν σε όλα τα Δικαστήρια ως κατεπείγοντα θέματα προς διαφύλαξη της υγείας και της ζωής ηλικιωμένων και εργαζομένων ο κ. Κατάκος απάντησε με την ξύλινη γλώσσα του προασπιστή αλλοτρίων και ποίων άραγε και με τι προσόντα επιστημονικά και ήθους; Αντίθετα με τη στέρηση εσόδων που επιβάλλατε στη σημερινή διοίκηση , δεν δίνεται τη Δυνατότητα , σε αυτούς που τα επισημαίνουν να τα διορθώσουν .

Θλίψη και θυμός είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα απέναντι στις απόψεις του που:

Υποτιμούν τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας για την προστασία των ηλικιωμένων αλλά και τα αποτελέσματα του αγώνα μας που είναι νικηφόρος και αποτελεσματικός και στα σημεία που αφορούν την προσέγγιση της πολιτείας και των εποπτευουσών αρχών απέναντι στο γηροκομείο.

Το περιεχόμενο, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αφού

- 1) Ήδη ο ΕΟΔΥ έχει δώσει συγχαρητήρια στην διοίκηση και στους εργαζομένους για τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί και για την άριστη κατάσταση των ηλικιωμένων. Αυτό δεν οφείλεται, ούτε στην διοίκηση του 2017, ούτε στο ένα γεύμα που παρέχει ο Δήμος Αθηναίων 5 ημέρες την εβδομάδα, ούτε σε κάποια οργανωμένη δράση αλληλεγγύης

την οποία, αφού υποστηρίζει ως ιδανική , θα μπορούσε να έχει οργανώσει ως έχων αρμοδιότητα και διασυνδέσεις μέσω του Δήμου αλλά δεν οργάνωσε. Ούτε εκείνος, ούτε όσοι μαζί του διοικούσαν, ούτε κανείς εκ των όσων υποστηρίζει.

- 2) Ήδη ο Δήμος Αθηναίων, δια των αρμοδίων οργάνων του, έχει αναγνωρίσει το τεράστιο σε κόπο και ψυχή έργο που επιτελείται στο Γηροκομείο Αθηνών και απέστειλε τρόφιμα και φάρμακα και απολύμανε το χώρο, μετά πολλών συγχαρητηρίων σε διοίκηση και προσωπικό. Στα αρμόδια αυτά όργανα δεν περιλαμβάνεται ο κ. Κατάκος, ο οποίος ήρθε να ασκήσει κριτική στις δικές μας προσπάθειες και πολιτική υπέρ κάποιων στις πλάτες μας, αλλά στην πραγματικότητα επίθεση κάνει στην προσωρινή διοίκηση, και στα συμφέροντά μας που εκείνη προασπίζεται, αφού δεν έχει αποδεχθεί ότι αρωγός της θα έπρεπε να είναι και όχι πολέμιος, όπως και σε κάθε προσωρινή του Γηροκομείου μέχρι την εκλογή αιρετής και σε κάθε αιρετή.
- 3) Ήδη έχουμε ασκήσει σειρά προσθέτων παρεμβάσεων στα Δικαστήρια αιτούμενοι να επιτραπεί στην προσωρινή διοίκηση να διοικήσει, όπως διοικούσε και ο κ. Κατάκος ως μέλος προσωρινής διοίκησης δηλ με αρμοδιότητες να μισθώνει και να έχει έσοδα, ενώ σε όλες αυτές με αποκορύφωμα τον Οκτώβριο του 2019, ο ίδιος για άλλα κατέθεσε και όχι υπέρ μας. Γιατί εκείνος δεν πεινά. Γιατί για εκείνον προφανώς τα 100 ευρώ που μας έδινε έναντι των αποδοχών μας η δική του διοίκηση, είναι επαρκή και πιο αξιόλογα από τις χιλιάδες ευρώ που έχει καταφέρει, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από μέλη προηγούμενης διοίκησης και τον κ. Κατάκο, να μας καταβάλει αυτή η διοίκηση. Γιατί η αναφορά του στις ελλείψεις και τις παρατηρήσεις της περιφέρειας είναι λειψή αφού δεν αναφέρει ούτε ότι προληπτικά μεταφέρθηκαν οι ηλικιωμένοι στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά το 2018, ούτε ότι έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, ούτε ότι στο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές υπαίτιος είναι και ο ίδιος που στηρίζει ενέργειες μελών της προηγούμενης, προσφιλούς σ αυτόν διοίκησης. Και ταυτόχρονα αγνοεί καταγγελίες καθ όλο το χρόνο της επιτροπείας του από άλλα μέλη της διοίκησης αλλά και από τα στελέχη.
- 4) Αναφέρεται ανεπίκαιρα στην περίοδο του 2017, λησμονεί ότι δεν υπήρξε μια ήρεμη αξιοπρεπής περίοδος, με εργασιακή ηρεμία, λησμονεί τα τεράστια προβλήματα που ποτέ δεν

λύθηκαν και επικαλείται συμμετοχή των εργαζομένων , την οποία δεν είχε η διοίκηση τότε.

- 5) Τοποθετείται για την παραμονή της παρούσας προσωρινής διοίκησης που διορίστηκε από το δικαστήριο, ισχυρίζεται αβάσιμα ότι τις εκλογές συνεχώς αναβάλλει και ότι «αυτή η συνεχής εκκρεμότητα μαζί με την ανικανότητα και την προσωπική ατζέντα της προσωρινής διοίκησης», έχουν χειροτερέψει την ήδη τραγική κατάσταση. Αναφέρει ότι πριν ένα περίπου χρόνο, κοντεύουν δύο και μόλις δύο μήνες που είχε αναλάβει η διοίκηση, 8 ηλικιωμένοι κατέληξαν στο νοσοκομείο από φωτιά στο κεντρικό κτίριο και όχι ότι με τις κοινές προσπάθειες και παρουσία και προσφορά του Προέδρου, των στελεχών, των εργαζομένων, κανείς δεν έπαθε κάτι. Εν απουσία όλων των άλλων «σωτήρων» του Γηροκομείου που περιορίζονται στο να λαιδορούν και να απαξιώνουν τις προσπάθειές μας και ενοχλούνται από τον κοινό αγώνα που αποδεικνύει τις δικές τους αδυναμίες και ελαττώματα. Οι υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας κρούουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου για τις υγειονομικές παραβάσεις λέει. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ότι δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ελλείψεις από την έλλειψη χρημάτων και παρόλα αυτά οι συνθήκες βελτιώθηκαν.
- 6) Αναφέρει ότι οι ηλικιωμένοι χρειάζονται αξιοπρέπεια και όχι λύπηση, ζητιανιά και κακώς εννοούμενη ελεημοσύνη αλλά δεν αναφέρει ότι αν αξιοποιούνταν η ακίνητη περιουσία του Γηροκομείου και αν είχε εφαρμοστεί σειρά αποφάσεων της διοίκησης, όπως η σύμβαση για την σίτιση των ηλικιωμένων, θα είχαν οι ηλικιωμένοι και αξιοπρεπή διαβίωση και ενδεδειγμένη σίτιση .ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ όχι με απόφαση δική μας, ούτε με απόφαση της διοίκησης αλλά με υπογραφή μελών της προηγούμενης διοίκησης.

Προβάλλοντας σοβαρές αντιρρήσεις στο περιεχόμενο του άρθρου του επιτρόπου του Γηροκομείου καθώς ασκούμε το δικαίωμα μας που έχουμε με πολύ κόπο αποκτήσει, ζώντας και υποφέροντας σε ένα χώρο που μαστίζεται από τις διαμάχες όσων εκ των μελών του θέλουν να διοικήσουν, δηλώνουμε ότι το Γηροκομείο Αθηνών προσφέρει στην κοινωνία, χωρίς κρατική βοήθεια, από το 1864.

Η προσπάθεια του κ. Κατάκου να θέσει την προσπάθειά μας υπό την υπογραφή και έλεγχο των φορέων που ζητά να αναλάβουν την παροχή δωρεών είναι προσβλητική.

Η παροχή και προβολή από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ λογαριασμού τράπεζας για την κατάθεση χρηματικών ποσών για το Γηροκομείο, δεν ανήκει στο σωματείο μας.

Η αναγραφή αυτού του αριθμού λογαριασμού που δεν ανήκει στο σωματείο μας, αλλά σε κάποια υπηρεσία του Δήμου δεν μας βρίσκει σύμφωνους, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του κ. Κατάκου, ούτε και συμβαδίζει με την αυτοτέλεια του σωματείου.

Το σωματείο μας πρόσφερε σε πολέμους και πανδημίες και στο παρελθόν και έχει συμβάλει στην διαμόρφωση της ιστορίας της χώρας με τα ελπιδοφόρα χρώματα της φιλανθρωπίας.

Πρέπει να ελεγχθεί ποιοι είναι οι υπαίτιοι που έφεραν το Γηροκομείο στη θέση του να έχει ανάγκη να του προσφέρουν και να τιμωρηθούν αλλά και ποιοι είναι αυτοί που συντηρούν αυτή την αδυναμία αλλά και ποιοι είναι αυτοί που εκ του ασφαλούς προβαίνουν σε ενέργειες και κριτική χωρίς να εξετάζουν και να συνυπολογίζουν τους ανθρώπους που ματώνουν για να έχουν οι επί σκοπώ κριτές, αντικείμενο ενεργειών και κριτικής. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν θα είναι αυτά που υπαινίσσεται ο κ. Κατάκος που εθελουφλεί σε έγγραφα δικαστικά και παραπομπές και εκθειάζει μια απελθούσα διοίκηση που αγωνίζεται πέρα από κάθε λογική αλλά δυστυχώς και με κάθε τίμημα να ξαναδιοικήσει.

Λυπούμαστε ιδιαιτέρως για τα αβάσιμα που δημοσιεύτηκαν και υπονομεύουν το έργο μας που είναι η διάσωση του Γηροκομείου.

Το δικό μας και της παρούσας διοίκησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ